

# DOOP



lzx

e

rtyuiop



# **Geloofsdoop of kinderdoop?**

## **Het onderscheid tussen kaf en koren!**

In het huidige Christendom is het meest controversiële onderwerp de geloofsdoop, wat het gebod van Christus is. In deze wereld neemt een kind de laatste woorden van een stervende vader serieus, maar gelovige kinderen van God verschillen vaak van mening en doen de Heilige Geest verdriet met betrekking tot het gebod van de Hemelse Vader over de Doop, het laatste gebod wat Christus gaf. Met hulp van de Heilige Geest willen we leren om het kaf van het koren te scheiden, zodat we in Waarheid de eeuwige bestemming te bereiken, het Hemelse Koninkrijk. Het is onderbouwd met Bijbelverzen.

## **Wat is de doop volgens de bijbel?**

1. **Het is het gebod van Jezus Christus tot hen die zijn discipelen willen worden.**

Mattheüs 29:19,20: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

2. **Het vervullen van Gods gerechtigheid**

Mattheüs 3:15: “Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.”

### 3. **Het is Gods wil**

Lukas 7:30: “maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.”

### 4. **Symboliseert dood, begraven en opstanding**

Romeinen 6:3,4: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zou wandelen.”

### 5. **Wandelen in nieuw leven**

Romeinen 6:4: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zou wandelen.”

### 6. **God behagen**

Mattheüs 3:16,17: “En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

### 7. **Antwoord voor een goed geweten**

1 Petrus 3:21: “Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus”

## Wie zijn er gedoopt?

1. Jezus Christus en al het volk – Lukas 3:21
2. 3000 mensen na Petrus prediking – Handelingen 2:41
3. Simon de tovenaer – Handelingen 8:13
4. Eunuch – Handelingen 8:38
5. Cornelius en zijn huisgezin – Handelingen 10:48
6. Mannen en vrouwen na de prediking van Filippus – Handelingen 8:12
7. Lydia en die in haar huis woonden – Handelingen 16:15
8. Stokbewaarder en zijn huisgezin – Handelingen 16:33
9. Paulus – Handelingen 9:18

## Waarom de Doop?

De Doop is om Christus te volgen en niet om lid te worden van een kerkelijke gemeenschap. Galaten 3:27: “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”

## Wie behoort gedoopt te worden?

### **Voor mensen die geloven en zich bekeren**

Markus 16:16: “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”

Een voorbeeld: studenten die leren en vervolgens het examen maken, zullen slagen. Dus wordt van hen verwacht dat ze eerst leren of eerst het examen maken? Is het goed om het examen te maken en daarna te leren? Nee. Op dezelfde manier moet een persoon die gedoopt wil worden, eerst in Jezus Christus als zijn Redder geloven, hem belijden en zich bekeren van zijn zonden, waarna hij gedoopt kan worden met water.

Romeinen 10:9-10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en de mond belijdt men tot zaligheid”

## **Kinderdoop**

Kinderdoop wordt niet genoemd in de Bijbel. Wanneer kinderen naar Jezus gebracht werden, legde hij zijn handen op hun hoofd en zegenden hen (Markus 10:13-16). Echter, wanneer bekeerde volwassenen naar Jezus kwamen, werden zij gedoopt door zijn discipelen (Johannes 4:1,2)

Het is duidelijk dat alleen zij die bekwaam waren voor het verstandelijk ontvangen van Gods Woord en van bekering werden gedoopt. Een kind is niet bekwaam om te geloven in Christus en het klopt niet dat een goede ouder gelooft voor het kind en het kind doopt. Is het genoeg voor een goede ouder om de melk te drinken voor de groei van de baby, in plaats van de baby zelf? Of voor een

verloving, is het genoeg dat een goede ouder de belofte doet, in plaats van de bruid? Nee, daarom moeten we om ons bij Jezus als bruidegom te voegen, we als bruid zelf een belijdenis doen en gedoopt worden.

### **Sommige mensen zeggen dat volgens de Bijbel het hele huisgezin gedoopt wordt, dus ook kinderen gedoopt werden**

Als een hele familie naar een bruiloft gaat en de maaltijd eet, betekent dat dat ook een kind van 3 maanden van de maaltijd gegeten heeft? Nee, want een baby is niet volwassen genoeg om van de maaltijd te eten, op dezelfde manier zullen alleen degene die volwassen genoeg zijn om in Christus te geloven, gedoopt worden.

Handelingen 16:34: “En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.” Hier wordt geschreven dat iedereen in het huisgezin zich verheugde, betekent dat ook dat de baby zich verheugde?

Handelingen 8:36b,37: En de kamerling zeide: “Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?” “En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.” Hier de persoon gelooft met heel zijn hart.

## **Kinderen die niet gedoopt zijn en sterven, zullen zij omkomen?**

Nee, Jezus zegt: laat de kinderen tot mij komen en verhinder hen niet. Markus 10:14. Bovendien, kinderen die jonger dan 20 jaar waren mochten in het land Kanaän gaan met Caleb en Joshua.

## **Hoe moeten we gedoopt worden?**

Het woord 'Baptism' is afgeleid van het Griekse woord 'Bapto' wat betekent "volledig ondergaan in vloeistof of onderdompelen". Dit is precies wat bedoeld werd door de vroege apostelen: een onderdompeling in water.

Het sprenkelen wat water op het hoofd van een kind of volwassene is geen doop. Doop is een vorm van begraven en we begraven alleen mensen door hen volledig te bedekken met grond en niet door hen slechts te besprenkelen met wat zand. Dit maakt ook duidelijk dat we alleen degene begraven die overleden zijn, zij die niet meer willen zondigen. Enkele voorbeelden uit de Bijbel zijn:

Jezus Christus is ons rolmodel. Mattheüs 3:16: "En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.", Handelingen 8:36: "En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?", Handelingen

8:38: “En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.”, Johannes 3:23: “Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar en werden gedoopt”.

*Doop is geen middel tot verlossing. Het is een uiterlijk teken van innerlijke veranderingen en daarom worden zij die gered zijn ook gedoopt. De doop toont de ervaren verlossing van een gelovige, wanneer hij Jezus als Heer aanneemt. “Het onder water gaan betekent voor iemand het sterven en begraven worden met Christus.” Opstaan uit het water betekent het geestelijk leven en de opstanding, die de gelovige ervaart op de dag dat hij Jezus ontving.”*  
*Romeinen 6:1-8*

*Sommige mensen zeggen dat de wederdoop, die na een kinderdoop plaatsvindt, demonisch is. Als dat zo is, hoe zit het dan met de discipelen van Johannes die twee keer gedoopt werden?*

Handelingen 19:3-5: “En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.”



Na de dood, begrafenis en opstanding van Christus, kwam het gebod om gedoopt te worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – Mattheüs 28

De doop van Johannes komt niet overeen met de doop zoals in Mattheüs 28 geboden werd, daarom moesten zij opnieuw gedoopt worden naar het gebod van de Bijbel. Op dezelfde manier is de kinderdoop niet volgens de Bijbel en moeten we de Waarheid begrijpen zoals Johannes' discipelen ook deden en opnieuw gedoopt worden. Dit is niet demonisch, maar juist Goddelijk.

## **Zij die worden gedoopt zonder te wachten op toestemming van anderen**

Vandaag de dag willen veel mensen niet gedoopt vanwege mensenvrees, wat leidt tot hun ondergang. (Openbaring 21:8). Het is niet altijd mogelijk om gedoopt te worden met toestemming van je familie, leiders van traditionele kerken of burens. Wanneer je Gods geboden gehoorzaamt zullen je familieleden je vijanden worden. (Mattheüs 10:34-38). Op dezelfde manier, zoals Paulus zei, zonder tussenkomst van vlees en bloed moeten wij het Woord van God gehoorzamen. (Galaten 1:16).



## Wie dit deden:

1. Mensen die naar Jeruzalem kwamen – Handelingen 2:41
2. Paulus – Handelingen 9:18
3. Eunuch – Handelingen 8:38

Geliefde broeders en zusters, dit is de Waarheid dat je zal redden van eeuwige verdoemenis, zoals het een gebod van God is om je te bekeren en gedoopt te worden. Handelingen 2:38: “En Petrus zei tegen hen: Bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

“En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.” Handelingen 22:16

**Gods zegen!**

